

Lief, mooi, slim, grappig, fantastisch kind,

Ik, Guerlain Stokkel, beloof jou plechtig, dat ik:

- jou met al mijn liefde ontvang,
- jou het mooiste en krachtigste van mezelf geef,
- zorg dat je je veilig voelt bij me,
- mijn kennis, vaardigheden, gaven en intuïtie met jou deel, zodat jij meer en meer je beste zelf bent en wordt,
- nooit stop met leren, zodat ik altijd mijn beste zelf kan zijn voor jou,
- zal leiden door een voorbeeld te zijn en
- nooit stop met spelen, zodat er altijd plezier is wanneer we samen zijn.

Mijn allergrootste wens voor jou is dat je weet en voelt wie je bent. Werkelijk bent. Vrij van beperkingen. Dat jij je eigen Held bent in jouw leven. Op ieder moment weer. Jij bent dat. Jij kunt dat. Het enige wat er nodig is dat je kiest en doet. Ik geloof in jou. Ik ben trots op jou!

Een held is iemand die in staat is gebleken zijn eigen persoonlijke, door omstandigheden bepaalde, beperkingen te overwinnen (geparafraseerd naar Joseph Campbell).

Het is me een eer om samen met jou, je persoonlijke beperkingen te overwinnen.